

In ieder geval is de school tot 28 april gesloten
25-04-2020 t/m 05-05-2020 is het mei-
vakantie



Ynformaasje 14 18-4-2020

Samen in vrijheid

Samen spelen
Samen brullen van de lach
Samen taart delen
Samen genieten van de dag
Samen zijn en in vrijheid leven
Dat is ons 75 jaar geleden gegeven

Samen huilen
Samen proosten
Samen schuilen
Samen op de bbq roasten
Samen zijn en in vrijheid leven
Dat is ons 75 jaar geleden gegeven

Geschreven door Meike Tjeerdema, groep 8 CBS de
Ark, Makkum

De Ark, een fijne school!

18 april 1945, Makkum bevrijd. Groep 8 zou 17 april meegeholpen hebben met de kranslegging bij het monument van de gebroeders van den Berg die een grote rol speelden in het verzet. We vinden het jammer dat het allemaal niet doorgaat. Maar Pake Sjoerd hangt wél op ons schoolplein de vlag uit: 75 jaar bevrijding! Wat zijn we dankbaar dat we in dit land mogen wonen. Al die mensen die gevochten hebben voor onze vrijheid, we blijven ze herdenken!



Veel kinderen in Wons maakten tekeningen over de bevrijding.

Tim en Jelmer maakten een prachtig spandoek.
Sally en haar zus maakten met haar zus een mooie krijttekening over 75 bevrijding.





Zo jammer, de koningspelen konden niet doorgaan... dit jaar (nog) geen oranje in De Ark. We kijken uit naar volgend jaar en gaan er dan dubbel van genieten!
27 april, toch nog een fijne k(w)oningsdag gewenst!



*Lieve mensen,
Ik wens jullie een goed weekend.
Pas op elkaar en ondanks dat het
allemaal niet zo gemakkelijk is,
mogen we toch onze vrijheid
vieren...
Hartelijke groet,
Greet Stulp*



vrijheid

Onbekend voor mij zijn oorlog en geweld
daarom heb ik geen angst voor bommen en soldaten
ook niet voor verraders of andere mensen die hun land vergaten
gelukkig zag ik nooit een mens door een geweer geveld

ik weet door verhalen die mij zijn verteld
hoe mensen thuis moesten verlaten
en in concentratiekampen vast zaten
door veel wanhoop en ellende vergezeld

er zijn velen mensen spoorloos verdwenen
die zaten in het verzet of waren jood
niemand weet waar of hoe ze zijn gedood

ik moet wel blijven denken aan diegenen
die hun leven gaven: de oorlog is voorbij
maar door hun verzet is mijn leven vrij

Anke Bruinsma
Groep 8 CBS de Ark

Volgende week...

Volgende week horen we of de scholen weer heel voorzichtig open mogen. Wij missen de kinderen en hopen hen gauw weer te zien. Als het mag, zal het wel heel anders zijn. Wij volgen de richtlijnen van het RIVM. Bijv. kleine klasjes zo nu en dan naar school, en kinderen 1 ½ meter uit elkaar... geen ouders meer in de school en de ophaalouders aan de buitenkant van het plein, tegen de hekken aan, 1 ½ meter ertussen...

Het is niet leuk om hierover na te denken, maar wel noodzakelijk om elkaar te beschermen en een heropening van scholen mogelijk te maken. Ik heb vertrouwen in onze samenwerking en de enorme inzet van ouders en het team. Hoe het ook komt, het komt goed! We houden contact. Volgende week meer hierover!

